

Zaai gewoon een zaadje: een kritiek op het onderwijzen van zaad-van-geloof.

Als je weleens hebt gekeken naar de christelijke televisiezenders zoals het Trinity Broadcasting Network (TBN), heb je waarschijnlijk Galaten 6:7 en 2 Korintiërs 9:6 vaak horen citeren of erop gezinspeeld. Galaten 6:7 zegt: "Dwaal niet, God laat niet met zich spotten; want wat een mens zaait, dat zal hij ook oogsten", en 2 Korintiërs 9:6 zegt: 'Dit zeg ik nu, wie spaarzaam zaait, zal ook spaarzaam oogsten, en wie rijkelijk zaait, zal ook rijkelijk oogsten.' Sterker nog, als ik een stuiver zou krijgen voor elke keer dat een persoon op TBN me smeekte om een zaadje te zaaien, zou ik een welvarend man zijn.

Zaad-van-geloofsleer is wijdverbreid en een plaag voor het christendom. Christenen worden op een dwaalspoor gebracht en misbruikt door verkopers van slangolie en valse profeten, die het bijbelse principe van zaaien en oogsten hebben overgenomen en verdraaid voor zelfzuchtig gewin. Ik hoop u uit te rusten tegen dergelijke trucs en charlatans.

Dus, wat is de leer van "zaad-van-geloof"?

Zaad-van-geloof leer maakt deel uit van de grotere beweging die het Welvaarts-evangelie wordt genoemd. Aanhangers van deze leer noemen het liever de Word of Faith-beweging. Degenen die het welvaartsevangelie prediken, leren dat het Gods doel is om elke gelovige gezond en welvarend te maken in dit leven, en het mechanisme dat naar verluidt deze welvaart tot stand brengt, is "zaden zaaien in geloof". Voor welvaartspredikers betekent "een zaadje zaaien in geloof" dat je geld geeft aan hun bediening, en in ruil daarvoor zal God je gezond en rijk maken. Uw "zaad", in hun begrip, zijn dollarbiljetten.

De moderne trend die we vandaag zien, is direct terug te voeren op de leer en bediening van Oral Roberts. In feite zei een van Roberts' beroemdste discipelen, Joyce Meyer, dit: "Toen ik vandaag met Dr. Roberts sprak en we spraken over dit zaad-van-geloof gedoe, zei hij ... als je geeft, krijg je een ontvangstbewijs in de hemel zodat wanneer je een behoefte hebt, je dan met je kwitantie kunt gaan en zeggen: 'Zie je, God, ik heb hier mijn kwitantie van mijn zaaien en nu heb ik een behoefte en ik verzilver mijn kwitantie'" (Joyce Meyer, Praise the Lord, TBN, 3 november 2003). Roberts gebruikte onbeschaamd de seed-faith-tactiek om waarschijnlijk miljoenen dollars op te halen. Sterker nog, op een gegeven moment in januari 1987 verklaarde Roberts aan zijn volgelingen dat God hem zou vermoorden als hij eind maart in totaal geen \$ 8.000.000 had opgehaald. Blijkbaar heeft hij het geld ingezameld of is God van gedachten veranderd omdat Roberts vorig jaar in 2009 is overleden.

Er zijn veel hedendaagse predikanten die de 'mantel' en methodologie van Oral Roberts hebben overgenomen, maar Rod Parsley, predikant van de World Harvest Church in Columbus, Ohio, lijkt uit te blinken. Terwijl hij Deuteronomium 14:26 uitlegde, zei Parsley: "God zegt dat je dat geld kunt zaaien voor wat je maar wilt....Je baan. Voor schapen. Dat symboliseert en je eten zne.. Hoe zit het met wijn? Dat symboliseert voor ons fruit, vreugde, vrede... Bedoel je dat als je wat liefde nodig hebt, je geld kunt zaaien? Nou, dat is wat er staat" (Rod Parsley, Praise the Lord Spring Praise-athon, TBN, 3 april 2003).

Maar daar stopte hij niet. Hij ging verder met het opnemen van redding als onderdeel van de oogst die je zult oogsten als je maar je geld zou zaaien: "Redding voor je familie....Is dat wat je echt wilt, weten dat al je kinderen gered zijn, als je 's nachts je hoofd op het kussen legt, wetende dat als Jezus de oostelijke hemel heeft gespleten, dat je kinderen allemaal in de ark van veiligheid zijn? Is dat wat je wilt? Zaai er dan voor." Met echte ondernemersgeest biedt hij zijn volgers spirituele koopjes. Voor slechts \$ 50 die naar Parsley's bediening werd gestuurd, bood hij deze dingen aan: "Ik geloof dat God je een oogst van bescherming zal geven tegen bedrog en een ongewoon vermogen om onderscheid

te maken tussen waarheid en dwaling in je leven... Eerst zal God voor je vrijgeven het vermogen om zijn stem te horen en te herkennen als nooit tevoren. Ten tweede, bescherming over uw beslissingen. Ik geloof met je mee voor een jaar lang geen slechte keuzes in je leven. Tenslotte, ten derde, bescherming tegen het bedrog van de tegenstander” (Rod Parsley, Breakthrough, TBN, 24 mei 2006). Dat alles voor slechts \$ 50? Dat is een koopje!

Maar meer nog, Parsley wil je niet alleen voorbereiden op geestelijke zegeningen als je 'je zaad zaait'. Hij wil je ook voorbereiden op materiële zegeningen: 'Sommigen van jullie kunnen zich beter voorbereiden om rond te rijden in buurten waarvan je nooit had gedacht dat je het je zou kunnen veroorloven om te leven. Sommigen van jullie kunnen maar beter naar die Lexus- en Mercedes-dealer gaan en gewoon in zo'n ding gaan zitten met dat leer erop. En als ze zeggen: 'wat ben je aan het doen', zeg dan gewoon: 'Nou, ik ben, ik ben gewoon aan het voelen wat mijn Vader me gaat geven.' Hoe gaat Hij het aan jou geven? 'Omdat ik gehoorzaam zal zijn. Ik hoorde een woord van de man van God en wanneer ik dat woord gehoorzaam, ontketent het een zalving op mijn leven en ben ik op weg naar huizen die ik niet heb gebouwd, vol met goede dingen die ik niet hoefde te kopen' ” (Rod Parsley, Doorbraak, TBN, 27 maart 2002).

Hank Hanegraaff, president van het Christian Research Institute, somt de volgende voorstanders van welvaart op gospel, naast Roberts, Meyer en Parsley: Essek William Kenyon, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Benny Hinn, Joel Osteen, John Hagee, Creflo Dollar, TD Jakes, Frederick KC Price, John Avanzini, Robert Tilton, Marilyn Hickey, Charles Capps, Jerry Savelle, Morris Cerullo, Paul Crouch, Juanita Bynum, Paula White en Todd Bentley (Christendom in crisis: 21st Century, Thomas Nelson: Nashville, 2009, p15-82)

Helaas wordt dit soort onderwijs vanuit Amerika naar de rest van de wereld geëxporteerd. Het welvaartsevangelie explodeert in de economisch ontwikkelende continenten van Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Een Afrikaanse predikant werd geciteerd die leerde: “Velen zijn onwetend van het feit dat God al voorzieningen heeft getroffen om zijn kinderen hier op aarde rijk te maken. Als ik rijk zeg, bedoel ik heel, heel rijk ... Breek los! Het is geen zonde om rijk te willen zijn” (John Piper, Let the Nations Be Glad!, 3rd ed., p19). Het Bijbelse Christendom moet deze verschrikkelijke stroom weerstaan.

Dus, wat is er mis met het onderwijzen van zaad-van-geloof en het prediken van welvaart? Ik wil je op 6 problemen wijzen.

1) Het leidt mensen ertoe om te geven om te krijgen.

Zaadgeloof onderwijs moedigt gevers aan gemotiveerd te worden door zelfzuchtig gewin. Met andere woorden, het komt allemaal terug op 'what's in it for me'.

In de kerkgeschiedenis hebben de welvaartspredikers een krachtig voorbeeld in John Tetzl. Rond de eeuwwisseling van de 16e eeuw kwam de rooms-katholieke kerk met een plan om het geven onder haar mensen te stimuleren. Dus iemand kwam op het idee van 'aflaten'. Een aflaat was een bijzondere bevrijding van de straf op de zonde. Voor een donatie kan een persoon genade voor zichzelf of een geliefde kopen. Het Vaticaan tikte de charismatische John Tetzl aan als prediker van de aflaten. Om aflaten te promoten, bedacht Tetzl deze pakkende zin: "Zodra de munt in de koffer gaat, springt de ziel uit het vagevuur." Simpel gezegd, je kunt geestelijke gunsten kopen. Op zijn

zachtst gezegd, de methoden van Tetzal bleken zeer effectief en financierden gedeeltelijk de bouw van de Sint-Pietersbasiliek in Rome.

Hetzelfde is aan de hand met hedendaagse zaadgelovige leraren, maar ze bieden niet alleen spirituele zegeningen aan. Materiële zegeningen zijn ook te koop. Als je wilt dat God beweegt, dan moet je ervoor betalen. Gods zegen is in feite teruggebracht tot een zakelijke transactie. Volgens Parsley, hoe groter je behoefte aan God, hoe groter je gift zou moeten zijn: "Ik weet niet hoe groot een wonder je nodig hebt, maar laat je zaad je behoefte vertegenwoordigen. Sommigen van jullie moeten die van \$ 4.000 nu doen; sommigen van jullie moeten er één van \$ 5.000 of \$ 10.000 doen. Sommigen van jullie moeten vanavond 100.000 dollar betalen. Er is een wonder verbonden aan uw zaad" (Rod Parsley, Praise the Lord: Praise-a Thon, TBN, 9 november 2000).

Deze leer druist regelrecht in tegen de leer van de Schrift. Jezus leerde in Mattheüs 6:3 dat als je aan de armen geeft, je linkerhand niet moet laten weten wat je rechterhand doet. Met andere woorden, we mogen niet geven met een of andere agenda, zoals wat we ervoor terugkrijgen. 2 Korintiërs 9:7 leert dat we niet met tegenzin of onder dwang moeten geven, omdat God van een opgewekte gever houdt. Maar de leer van zaad-van-geloof zorgt ervoor dat we onder dwang geven, want als we willen dat God beweegt, moeten we Hem daarvoor betalen.

Maar God zegt niet: "Als de prijs goed is, verhoor ik je gebed." In plaats daarvan zegt de Bijbel in Jakobus 4:2-3 dat we het niet hebben omdat we niet vragen, en als we het wel vragen, vragen we het met het verkeerde motief, omdat we het aan onze eigen genoegens willen besteden. Geven om te krijgen is zeker het verkeerde motief.

2) Het brengt mensen ertoe om op hun vlees te zaaien.

Laat me herhalen dat de Bijbel zeker het principe van zaaien en oogsten bevestigt, maar welvaartsleraren hebben het principe verdraaid. Galaten 6:7-8 is hier een belangrijke tekst. Er staat: "Dwaal niet, God laat niet met zich spotten; want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten, maar wie in de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten." Het geven van geloofszaden wordt ongetwijfeld ingegeven door hebzucht en egoïsme - wat zit er voor mij in. Paulus zou dit zeker categoriseren als zaaien in het vlees.

Daarom is het van vitaal belang voor ons om op te merken wat we eigenlijk oogsten als we in het eigen vlees zaaien. Paulus zegt dat we corruptie oogsten. Als we niet oppassen, kan het gewicht van dat woord 'corruptie' gemakkelijk over het hoofd worden gezien. In Galaten 6:8 is corruptie het tegenovergestelde van eeuwig leven. Dus met "corruptie" bedoelt Paulus de eeuwige dood in de hel. Dat is een verschrikkelijke oogst, maar zoals Galaten 6:7 ons eraan herinnert, zal God niet met zich laten spotten. We houden onszelf voor de gek als we denken dat God de slechte, hebzuchtige, egoïstische motieven van ons hart niet kent als we geven om te krijgen. Zelfs onze motieven worden voor God blootgelegd.

De leer van het zaad-van-geloof leidt ertoe dat mensen in hun vlees zaaien, wat de weg naar vernietiging is.

3) Het minimaliseert de gevaren van rijkdom.

Rijkdom kan gevaarlijk zijn. Ik wil drie manieren laten zien waarop dit zo is:

a) Rijkdom kan een obstakel zijn tot verlossing. U kent waarschijnlijk het evangelieverslag van Jezus die de rijke jonge heerser ontmoet in Mattheüs 19:16-26. De jonge man wilde weten wat hij moest doen om naar de hemel te gaan, en uiteindelijk zei Jezus hem zijn bezittingen te verkopen, aan de

armen te geven en Jezus te volgen. Vers 22 vat de reactie van de jongeman samen: "Maar toen de jongeman deze uitspraak hoorde, ging hij bedroefd weg; want hij was iemand die veel bezittingen bezat." Hij wilde meer zijn geld dan dat hij Jezus wilde! Dit antwoord zette Jezus ertoe aan om in v23-24 te zeggen: "Voorwaar, ik zeg u, het is moeilijk voor een rijke man om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan. Ik zeg jullie nogmaals: het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan, dan voor een rijke man om het koninkrijk van God binnen te gaan." Wauw! Geld kan een krachtige wegversperring naar verlossing zijn. En waarom is dat? Jezus geeft in Lukas 16:13 het antwoord: "Geen knecht kan twee heren dienen; want of hij zal de een haten en de ander liefhebben, of hij zal toegewijd zijn aan de een en de ander verachten. Je kunt God en rijkdom niet dienen."

b) Rijkdom kan zo gemakkelijk worden vernietigd. Wij die deze huidige recessie doormaken, weten dit maar al te goed. Jezus leerde ons dit lang geleden toen hij zei in Mattheüs 6:19-21: "Verzamel geen schatten voor jezelf op aarde, waar mot en roest ze vernielen, en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor uzelf in de hemel, waar noch mot noch roest ze aantast en waar dieven niet inbreken of stelen; want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn." Geld en materiële zaken zijn vandaag zo gemakkelijk hier en morgen weer weg. Overvallers, natuurrampen, beurscrashes en uiteenspattende huizenbubbels kunnen je volledig wegvagen. En als je hoop en geluk in geld en spullen zit, sterft je hoop en geluk als de spullen weg zijn. Dat is wat mannen ertoe aanzette om hun dood tegemoet te springen uit gebouwen toen de aandelenmarkt crashte tijdens de Grote Depressie.

c) De liefde voor rijkdom leidt tot onnoemelijk kwaad. Het is waar dat geld niet slecht is, maar het kan mensen zeker motiveren om kwaad te doen. Dat is precies wat Paulus bedoelt in 1 Timoteüs 6:8-10: "Als we voedsel en onderdak hebben, zullen we hiermee tevreden zijn. Maar zij die rijk willen worden, vallen in verleiding en in een strik en in vele dwaze en schadelijke verlangens die de mensen in ondergang en vernietiging storten. Want de liefde voor geld is een wortel van alle soorten kwaad, en sommigen zijn, door ernaar te verlangen, afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf doorboord met veel verdriet." Mensen zullen onuitsprekelijke dingen doen om hun geldzucht te bevredigen. Het kan gemakkelijk een gevaarlijke verleiding zijn.

4) Het ondermijnt Gods doel van lijden in het leven van de gelovige.

Gods plan volgens Romeinen 8:28-29 is om ons gelijkvormig te maken aan het beeld van Jezus Christus, en Hij doet dat op verschillende manieren. Een daarvan is lijden. Lijden is een krachtig instrument in Gods hand, maar het welvaartsevangelie en de leer van zaad-van-geloof zeggen dat God alleen maar verlangt dat wij gezond, gelukkig en rijk zijn. Toch vertelde Jezus ons dat we zouden lijden in Johannes 15:20: "Denk aan het woord dat Ik tegen je zei: 'Een slaaf is niet meer dan zijn meester.' Als ze Mij vervolgden, zullen ze ook jou vervolgen; als ze mijn woord hebben gehouden, zullen ze ook het jouwe houden. Bovendien bemoedigde en sterkte Paulus zijn medechristenen door in Handelingen 14:22 te verklaren: "Door vele verdrukkingen heen moeten wij het koninkrijk van God binnengaan."

Beproevingen zijn erg belangrijk in het leven van gelovigen. John Piper wijst op 6 voordelen van lijden in het leven van een christen:

- Lijden verdiept geloof en heiligheid;
- Lijden doet je kopje toenemen;
- Lijden maakt anderen moedig;

- Lijden vult aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus;
- Lijden dwingt het missiemandaat af om te gaan;
- De suprematie van Christus komt tot uiting in lijden (John Piper, Let the Nations Be Glad!, 3rd ed., p27)

Gods ultieme wens is niet om je gezond en rijk te maken. Hij verlangt er bovenal naar om je meer op Jezus te laten lijken, wat tot echt geluk leidt.

5) Het dwingt onze blik naar beneden en verstikt onze honger naar de hemel.

Paulus maakt duidelijk waar we onze blik op moeten richten in Kolossenzen 3:1-4: “Als u dus met Christus bent opgewekt, blijf dan zoeken naar de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand van God. Richt uw gedachten op de dingen hierboven, niet op de dingen die op aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus, die ons leven is, geopenbaard wordt, dan zult u ook met Hem in heerlijkheid geopenbaard worden.” Paulus zegt dat de hoop van de christen in de hemel is, in het volgende leven, en niet op aarde. Als je naar de hemel gaat, heb je nu niet je 'beste leven'. Dat is alleen waar als je naar de hel gaat. Maar het welvaartsevangelie en de leer van zaadgeloof dwingen onze blik voortdurend terug naar de aarde en de dingen van de aarde - auto's, huizen, kleding, geld, invloed, prestige. Door dit te doen, wordt onze honger naar de hemel gestild. Waarom verlangen naar de hemel als we het hier goed hebben?

6) Het prostitueert God.

Ik weet dat nogal sterk is uitgedrukt, maar ik zie echt geen andere manier om het te beschrijven. Het welvaartsevangelie en de leer van zaad-van-geloof houden in dat God te koop is en zal dansen als het geld goed is. Hoe godslasterlijk om God op die manier voor te stellen! Uiteindelijk wordt God gebruikt voor het plezier van de mens, net als een prostituee. Het maakt God tot een middel tot een doel in plaats van het doel Zelf. Met andere woorden, de leer van zaad-van-geloof maakt God tot een manier om te krijgen wat ik echt wil. Hoe kleinerend voor de Schepper en Minnaar van zielen!

Concluderend, de ketterij die de leer van het zaad-van-geloof is, lastert God en maakt misbruik van massa's goedgegelovige christenen. Het is een trieste situatie. Het leidt mensen tot grote teleurstelling en desillusie. Net als bij een Pyramidespel wordt degene die het geld stuurt armer en wordt degene die het geld ontvangt rijker. Weet je, het is absoluut waar dat wat een mens ook zaait, hij ook zal oogsten, en in 2003 klaagde Rod Parsley over een verandering die hij zag in de rij met gebedsverzoeken van zijn bediening: In Amerika was het nummer één verzoek vijf jaar geleden 'Bid voor mijn verloren familie en dierbaren dat ze niet naar de hel gaan'. Het is vandaag de dag nummer acht. Het is vervangen door – nek aan nek – nummer één: 'Bid voor mijn fysieke lichaam', nummer twee: 'Bid voor mijn financiële welvaart.' Dit is de kreet van de kerk geworden” (Rod Parsley, Breakthrough, TBN, september 12, 2003). Hij oogst wat hij heeft gezaaid, maar ik bid voor een heel andere oogst.

Door J.Ben Simpson [Just Sow a Seed: A Critique of Seed-Faith Teaching – JBenSimpson.com](http://JBenSimpson.com)

Voor meer informatie zie het boek Christianity in Crisis: 21st Century van Hank Hanegraaff.