

Jan Pool: De beste versie van jezelf worden.

Vanaf 2:42

Lucas 3 en dan staat er 'en toen werd de hemel geopend' in die intimiteit met de vader de hemel wordt geopend en daalde de geest in de gedaante van de duif op hem neer, het gaat me om die laatste woorden "en er klonk een stem uit de hemel Jij bent mijn geliefde zoon in jouw vind ik vreugde" Jezus wordt daar op dat moment bevestigd in zijn identiteit, in de zekerheid dat hij een geliefd kind van God is. Alles wat er daarna gebeurt doet Jezus vanuit die zekerheid, Hij weet wie hij is en alles wat hij doet is gebaseerd op wie hij is, dus Jezus, vanuit wie Hij is, gaat Hij bewegen Zijn identiteit is niet afhankelijk van wat hij doet. Nee hij doet van uit wie hij is en dat is een heel belangrijke verschil. Hij weet wie hij is, dat heeft God bevestigd en zo gaat hij wandelen.

Dus Jezus had dit nodig, dat God zijn identiteit aan hem bevestigde want daarvoor had ie werkelijk geen idee wie hij nou eigenlijk was!?

Maar wat zeg Jezus zelf hierover als God bij een andere gelegenheid tot Hem spreekt:

Johannes 12: 23-33

Jezus zei: 'De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Werkelijk, Ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft brengt hij veel vruchten voort. Wie zich aan zijn leven vastklampt, verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven loslaat, behoudt het voor het eeuwige leven. Wie Mij dient moet Mij volgen: waar Ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie Mij dient zal door de Vader geëerd worden. Nu slaat de angst Mij om het hart. Wat moet Ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan Mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben Ik juist gekomen. Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader.' Toen klonk er een stem uit de hemel: 'Ik heb mijn grootheid getoond en Ik zal mijn grootheid weer tonen.' De mensen die daar stonden en dit hoorden, zeiden: 'Een donderslag!' Maar er waren er ook die zeiden dat het een engel was die tegen Hem gesproken had.

Jezus zei: '**Die stem heeft niet voor Mij gesproken, maar voor u.** Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. Wanneer Ik van de aarde omhoog geheven word, zal Ik iedereen naar mij toe halen.' Daarmee duidde Hij aan welke dood Hij zou sterven.

Of Jezus had het niet goed begrepen of Jan misschien niet??

Nou na dit mooie gebeuren komt hij gelijk in de woestijn terecht en wordt hij verzocht en daar hoort hij hele andere stemmen, stemmen die proberen hem te verleiden om zijn identiteit te zoeken in iets anders. Dat gaan we even kort met elkaar doornemen. Hij begint hè de boze, met deze woorden 'als je de zoon van God bent bewijs dan maar eens en verander deze stenen in brood'. Veranderde deze

stenen in brood Jezus wordt geprovoceerd om zijn identiteit te halen door iets te doen, iets te creëren, iets te maken 'hee als jij van deze stenen brood maakt dat is een geweldige werk wat je wat je daar doet' Nou er zijn heel veel mensen die een identiteit halen uit wat ze doen als je als je succes hebt als je overwinning behaald als je scoort de voel je goed Ja en dan voel je je belangrijke voel je waardig maar op moment dat je faalt op een men dat je geen succes hebt voel je waardeloos dat is eigenlijk een teken van dat datgene wat je doet want heel belangrijk voor je is dat je daar je identiteit uithaalt.

Mattheüs 4: 1-11 NBG

Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel. En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, kreeg Hij ten laatste honger. En de verzoeker kwam en zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan, dat deze stenen broden worden. Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat. Toen nam de duivel Hem mede naar de heilige stad en hij stelde Hem op de rand van het dak des tempels, en zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelf dan naar beneden; er staat immers geschreven: Aan zijn engelen zal Hij opdracht geven aangaande u, en op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. Jezus zeide tot hem: Er staat ook geschreven: Gij zult de Here, uw God, niet verzoeken. Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, en zeide tot Hem: Dit alles zal ik U geven, indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt. Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan! Er staat immers geschreven: De Here, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen. Toen liet de duivel Hem met rust en zie, engelen kwamen en dienden Hem.

Wat heeft deze hele geschiedenis te maken met een soort identiteitscrisis van Jezus? Dat is toch wel een zorgelijke gedachtenkronkel!

Hierna volgen allemaal verhalen en ervaringen over je unieke identiteit en je unieke bestemming vinden....

29:41

Wie heeft er wel eens een persoonlijkheidstest gedaan Myers-Briggs of DISC? steek je hand eens op? je hebt allerlei soorten testen, big five heb je? je hè Ja maar goed dat ben jij niet alleen Er zijn al die andere mensen die ook dan in zo'n categorie vallen. Dus we gaan nog een laagje dieper en daar gaan we er over praten Ja want je je bent niet in één of ander persoonlijkheid en vanuit een discprofiel, nou ja wel een beetje, maar ik zal je vertellen, jij bent echt uniek hoor, er is niemand zoals jij en dat gaan we lezen in Psalm 139 dit is echt zo'n mooi stukje vers 13 Ik lees hem in de HSV dus zegt

David "Want ú hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven."

nieren Hebreeuws dat is je de Engelse mooie innermost being (dit is een mogelijke vertaling maar ik heb geen vertaling kunnen vinden die het ook zo vertaald, dat zegt toch wel iets denk ik) hè Dat is de persoon die je bent zo drukt de Jood dat uit U heeft mijn nieren geschapen, mijn persoonlijkheid (Hoe vormt je persoonlijkheid?

Iemands persoonlijkheid is **een unieke combinatie van aangeboren en aangeleerde eigenschappen en onze waarneming en interpretatie daarvan**. Identiteit wordt grotendeels bepaald door onze relatie met anderen. Heel simpel gezegd is persoonlijkheid wie we van binnen zijn en identiteit wie we van buiten zijn.), mijn wezen, wie ik ben, maar in de schoot van mijn moeder geweven en dan zegt hij dit:

Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed.

hier is dat iemand voor de spiegel die zegt wow dit ben ik, kijk naar eens wat een wonder. Zo stond ik vanochtend voor de spiegel net als David (!?) Stond jij ook vanochtend zo voor de spiegel Je hebt geen spiegel in de tent, heb je geen spiegel Nee? Ja maar dit is zo mooi dat deze man kijk naar zichzelf en dat hij zich bewust is ik ben gewoon één groot wonder, 'Ik ben één groot wonder', dan gaat hij verder in die Psalm zegt in een aantal mooie dingen:

Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en zij allen werden in Uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond.

Dat moet je even vasthouden en we hebben een levensboek waar onze dagen al ingeschreven staan. Gods volmaakte plan met ons leven en natuurlijk hè we we gaan vaak een andere kant uit hè, dan verdwijnen we eigenlijk uit Gods volmaakte plan en dan probeert ie ons in Zijn genade ons steeds weer terug te laten keren tot dat plan wat hij voor ons heeft, het levensboek wat al beschreven staat, zo mooi is dat, in de dagen toen er hè toen die gevormd werden, toen er nog niet één van hun bestond.

Nou de message zegt daar die lees ik altijd voor, die vind ik heel mooi daarin, "U kent mij" dat is een Engelse vertaling (**The Message is geen vertaling maar een heel vrije parafraze**) "van binnen en van buiten, U kent ieder botje van mijn lijf, u weet precies hoe ik gemaakt ben, elk klein onderdeel hoe ik, als een beeldhouwwerk vanuit niets tot iets gemaakt ben" en ik denk dat Eugene Peterson die de Message (**geen vertaling maar een heel vrije parafraze**) heeft geschreven het heel goed begrepen heeft wat David daar bedoelde, dat wij als een beeldhouwwerk vanuit niets tot iets gemaakt zijn, een kunstwerk waarom geloof ik dat hij dat juist gepakt heeft? omdat Paulus exact hetzelfde zegt Paulus omvat de woorden, van David hè die zinnen daar, samen in vijf woorden, hij zegt tegen de Efeziërs in Efeziërs 2 vers 10 "Want wij zijn zijn maaksel" zegt hij daar en het Griekse woord daar: Wij zijn 'poiēma' en als je aan 'poiēma' denkt dan denk je gelijk, denk ik tenminste aan 'poëzie' en dat klopt ook want er staat letterlijk in de grondtekst kunstwerk of Meesterwerken dus God zegt vandaag tegen jou 'Jij bent Gods meesterwerk' en dat is zo belangrijk dat je dat je dat pakt, dat jij Gods meesterwerk bent zeg het maar even tegen je Buurman Buurvrouw 'Jij bent Gods meesterwerk'.

Uit de Studiebijbel online:

WOORDSTUDIE poiēma

Het zelfstandig naamwoord (onz.) *poiēma* betekent (1) 'maaksel', en (2) 'daad'. Als afleiding van **3627 poieō** 'maken; doen' geeft dit woord het resultaat van het maken of doen aan, dat wat gemaakt of gedaan is. De eerste betekenis, die in het

buitenbijbelse Grieks in verschillende nuances voorkomt, treffen we in het NT aan met betrekking tot het resultaat van Gods scheppingswerk, Zijn schepping of maaksel (Rom.1:20; Ef.2:10, waar het samen met een vorm van **2618 ktizō** 'stichten, gronden; scheppen' voorkomt).

De tweede betekenis treffen we in het NT niet aan, maar wel in de Septuaginta (bv. 1Sam.8:8 LXX lett. '(zij handelen) in overeenstemming met alle daden die zij jegens mij hebben gedaan' 19:4 LXX lett. 'en zijn daden (jegens mij) zijn zeer goed').

Vergelijk **1860 ergon** 'werk, daad' en **3689 pragma** 'daad, handeling, gebeurtenis; zaak, aangelegenheid, kwestie; zaak, ding'.

Commentaar:

De gelovigen zijn 'zijn maaksel'; autou 'van Hem' staat voorop en krijgt zo grote nadruk. Zij zijn 'in Christus Jezus geschapen' (vgl. Ef.4:24; Kol.3:10). Dat houdt in dat zij, die dood waren door de zonde (vs.1) en levend gemaakt zijn met Hem (vs.5), nieuwe mensen geworden zijn. Elders spreekt Paulus in dat verband over 'een nieuwe schepping' (vgl. 2Kor.5:17; Gal.6:15). 'In Christus Jezus' geeft aan, dat dit is gebeurd in en door de verbondenheid die de gelovigen met Christus Jezus hebben.

Jan Pool zegt: "want er staat letterlijk in de grondtekst kunstwerk of Meesterwerken" ik kon geen enkele Nederlandse vertaling vinden die dit ook zo vertaald en van de Engelse vertalingen vond ik het alleen in de NLT vertaald als 'Masterpiece' maar ook dat is meer een parafraze dan een vertaling. Tja...

Wat rest is vooral veel ervaring en bladiebla..

Jan Pool is wat mij betreft meer een leefstijlcoach en eigenboekenpromotor dan een Bijbelleraar.

Nu is er op zich natuurlijk niks mis met een leefstijlcoach die de Bijbel als kapstokje gebruikt, maar alstublieft 'Jan' gebruik de Bijbelteksten dan wel op een verantwoorde manier.

Pst... Misschien moet de beste versie van Jan Pool nog komen 😊