

Theologie in 3 hoofdstromingen:

1. Theologie van werken
2. Theologie van het kruis
3. Theologie van de Glorie

Theologie van werken of ook wel Kruis + werken; men gelooft in het verlossingswerk van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha maar dat is niet genoeg, de mens moet zelf nog een inspanning leveren om voor de eeuwigheid gered te kunnen worden. Is het genoeg geweest?

Theologie van het Kruis men gelooft in het verlossingswerk van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha als zijnde voldoende om gered te worden voor de eeuwigheid men kan daar zelf niets aan toevoegen. Dat betekent niet dat de gelovige geen goede werken doet hier op aarde maar dat deze niet bijdragen aan zijn of haar redding maar het gevolg van de levens veranderde liefde van de Heiland in de werking van de Heilige Geest in de gelovige. Men verwacht/hoopt nog steeds op wonderen maar in het besef dat we in een gevallen wereld leven met het oog gericht op het eeuwige leven waar er geen ziekte of dood meer zal zijn en alle tranen worden gewist. Genezing en wonderen blijven een mysterie?

Theologie van de Glorie men gelooft in het verlossingswerk van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha als zijnde voldoende om gered te worden voor de eeuwigheid men kan daar zelf niets aan toevoegen. Dat betekent niet dat de gelovige geen goede werken doet hier op aarde maar dat deze niet bijdragen aan zijn of haar redding maar het gevolg van de levens veranderde liefde van de Heiland in de werking van de Heilige Geest in de gelovige. Men verwacht hier op aarde al de beloften van de Bijbel, OT en NT, te ervaren, genezing heling, voorspoed en een prachtig plan voor het leven waarin de gelovige grote dingen gaat doen. Ervaart iemand dit alles niet dan is diegene waarschijnlijk geen christen?!